

Sveriges första motorvägskapell - "ett vindskydd för själen"

Det invigdes strax efter solförmörkelsen den 11 augusti 1999. Det är byggt av virke från en flera hundra år gammal arbetarbostad, som köptes av Sörmlandsleden för en krona. Den revs av flyktingar från Bosnien, Irak, Somalia, Ryssland m.fl. för att bli vindskydd vid vandringsledens rastplatser. Konstnären Anita Grede såg möjligheten att skapa, ett vindskydd också för själen, en rofylld rastplats strax intill motorvägen.

En enda mening står skriven i vitt på timmerväggen inne i kapellet:

*"det räcker med att vänta på sin
fjäril och sedan resa bort med blicken"*

Den är hämtad ur en dikt, av författaren och nobelpris tagaren Harry Martinsson som bodde i andra änden av sjön Sillen, som sträcker sig fram till Sillekrog på andra sidan E4. Han är också kapellets skyddsväsen.

Om behovet av ett inre rum vid en motorväg skriver Anita Grede: *inom varje människa finns ett rum som kan växa till en hel värld, där ny energi föds. Det där inre rummet måste vi ha respekt för, annars kan vi bli farliga både för oss själva och andra, inte bara på motorvägen. Och om vi glömmer att besöka det där rummet allt för länge, kanske vi inte hittar dit igen, och då kan det hända att vi blir så vanliga och tråkiga att vi inte ens trivs i vårt eget sällskap.*

Men vad kan ett litet kapell vid motorvägen ha för betydelse i det sammanhanget? I ärlighetens namn hinner vi väl inte känna särskilt mycket i en kort rast vid ett vägkapell?

Men förhoppningsvis är det en liten påminnelse, att den inre rastplatsen går att besöka.



Här utanför kapellet ligger en domarring, där man kan sitta på en sten och dricka kaffe, och väl inte dömas som i äldre tider, men väl bedöma, begrunda och besinna sig en stund innan man ger sig ut på vägen igen.

Höjer man blicken mot kapellets taknock ser man det röda solkorset som betyder evigt liv och som brukades långt före kristendomen intåg.

"Ett vindskydd för själen" har möjliggjorts genom konstnären Anita Grede i samarbete med Morgan Andersson för Sörmlandsleden, Bygghyttan vid Nynäs slott, Vägverket region Mälardalen, Kultur Media Örebro och Arbetscentrum i Nyköping.

Kapellet som är öppet dygnet runt för alla vägförare ägs av Nyköpings kommun.

Från kapellet har Sörmlandsleden dragit en vandringsled genom ett månghundraårigt landskap, som breder ut sig strax bortom skogsbrynet. Efter någon timmes vandring kommer man fram till Trosaån, som rinner genom Vagnhärad.

Man kan också välja andra sträckningar av leden, (se Sörmlandsledens karta) och vandra ända ut i skärgården. På Sävö finns också skyddsmantelmadonnan Stella Maris byggd som ett vindskydd av samma återvunna virke som kapellet. Där kan man sitta under hennes kjol och blicka ut över havet och vakta Östersjön.